

09.2013

“Suriye’deki iktidar mücadelesinde silâhlı çatışmanın rolü genişledikçe ülkenin farklı bölgelerinde birçok küçük paramiliter örgüt ortaya çıkmıştır.”

“Halep’teki savaşta kısa sürede kesin bir zafer kazanamayan muhalifler, Eylül 2012’den sonra ÖSO çatısı altındaki silâhlı grupları yeniden yapılandırmaya girişmiştir.”

“Suriye Ordusu, 2003’te Irak’ta başlayan Amerikan işgalinden sonra, disiplin ve silâh teknolojisi konusundaki eksikliklerine rağmen, Arap Orta Doğusu’nda örgütlenme, caydırıcılık, insan ve silâh gücü ile gerçek bir ordu olma kıstaslarına sahip bir güçtür.”

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Basın Bülteni

21. Yüzyıl Dergisi’nde, Yrd. Doç. Dr. Yasin Athloğlu Suriye’deki İç Savaşı inceledi.

Athloğlu’na göre, Suriye’deki iktidar mücadelesinin gün geçtikçe daha fazla militerleşmesi, beraberinde ülkedeki farklı toplumsal grupların etnik veya mezhepsel kimlik üzerinden bu çatışmaya müdahil olmasını getiriyor. Silâhlı çatışmaların büyük ölçüde sivillerin yaşadığı kent merkezlerinde ve disiplinden yoksun paramiliter gruplar arasında gerçekleşmesi, şiddetin boyutunu arttırmakta ve Suriyelilerin arasındaki bölünmüşlüğü derinleştiriyor. Suriye’deki uzun süreli yıkıcı iç savaş, uygulanan aşırı şiddet eylemleri, maddî ve manevî kayıplar, göçler ve insanlarda yol açtığı psikolojik izlerle ülkede telâfisi uzun yıllar alacak derin yaralar bırakıyor.

“Suriye’deki krizin askeri boyutu, çoktan Suriye Ordusu ile silâhlı muhalifler arasında bir çatışma olmanın ötesine geçmiştir. Birçok uluslararası aktör ülkedeki iç savaşın parçası haline gelmiştir. Bu aktörlerin kontrolündeki silahlı gruplar arasında bir vekâlet savaşı sürmektedir. Suriye Ordusu, son aylarda kapasitesini ve gücünü dikkatli kullanarak etkinlik alanını genişletmeye çalışsa da, özellikle ülkenin kuzeyinin tam bir kaos alanı haline geldiği aşikardır. Bu kaos alanını askeri yöntemlerle yeniden güvenli bir bölge haline getirmek oldukça zaman alacak çetin bir savaşı gerektirmektedir. Ayrıca sınıra yakın bölgelerde gerçekleşecek bu tür askeri çatışmaların yayılma riski taşıdığı ve bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği bir gerçektir.”

“Dini veya etnik kimliğe referans alan paramiliter grupların, Suriye Ordusu’nun ve pek çok yabancı istihbarat unsurunun içinde yer aldığı bu savaşı kimin kazanacağı büyük bir muammadır. Daha doğrusu ülkeyi maddî ve insan kaynağı bakımından yıkıma götüren, 100 binden fazla insanın öldüğü, 100 binlerce insanın ülke içinde yer değiştirdiği veya komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldığı, kitlesel katliamların yaşandığı, şiddetin sınır tanımadığı böylesi bir insanlık krizinden bir kazananın çıkabileceğini düşünmek mümkün değildir. Suriye içinde bu savaşın bir kazananı olmayacaktır; kaybedeni ise tüm Suriyelilerdir.”



Yrd. Doç. Dr. Yasin Athloğlu
Niğde Üniversitesi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü



21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Basın Bülteni

Suriye: 12'ye 5'mi Kaldı?

09.2013

21. Yüzyıl Dergisi, 57. sayısında 'Suriye İç Savaşı'nı kapak konusu seçti.

“25 Ocak sivil darbesi ordu müsaade ettiği için gerçekleşebilmiştir ki, eğer ordu müsaade etmeseydi Mısır'ın Suriyeleşmesi gözlenebilecekti.”

“Darbeyle birlikte ılımlı İslam söyleminin sekteye uğrayabileceği, bunun yerine tıpkı Nasır darbesinde gözleendiği gibi Arap milliyetçiliğinin yükseleceği öngörülebilir.”

“Postmodern bir kişiliği dayatan neoliberalizme göre benliğin en temel öğeleri, biricik, varoluşsal bir nitelik taşımamakta; sadece nörokimyasalların farklı arajmanlarından oluşmaktaydı. Önemli olan kişilikte yapılan kozmetik değişikliklerdi.”

“Günümüzde artık yüz milyonlarca insan, Prozac türü hapların kendi başlarına gerçek karakterler gibi görüldüğüne inanıyor.”

Suriye'deki iktidar mücadelesinin askeri yönü giderek artıyor. Farklı sosyal gruplar bu çatışmaya dahil oluyor. Suriyeliler arasındaki bölünme giderek arttığı gibi, muhalifler ile Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasındaki güç mücadelesi de giderek yükseliyor. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler komşu ülkeleri ve özellikle de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor; özellikle de çözüm sürecini adeta Suriye politikasına endekslediği koşullar altında. Türkiye'nin Kürt gruplarla anlaşma yolları araması, bu grupların da içlerinde buldukları çıkmazlardan uzaklaşmak için fırsat kollaması dikkat çekici gelişmeler olarak varlığını koruyor. Kollanan fırsatların Türk dış politikasının menfaatlerine olduğu ise oldukça şüpheli. Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde, özellikle PKK'nın dağ kadrolarının kontrol sağlama çabaları, kısa vadede Türkiye'deki terör eylemlerini erteletse de, uzun vadede Suriye'nin kuzeyinden gelecek yeni tehditlere zemin hazırlıyor.

Yrd. Doç. Dr. Yasin Athloğlu, Suriye'de Kazanılmayan Savaş

Yrd. Doç. Dr. Kürşad Turan, Suriye'de Tarafların Yeniden Belirlenmesi ve Türkiye

Oytun Orhan, Suriye'de İç Savaş'ın Son Durumu: Kuzey Suriye ve Türkmenler

Tarık Sulo Cevizci, Suriye Türklerinin İç Savaştan Doğan Savaşı

Halil İbrahim Canbegi, İki Darbe Arasında Müslüman Kardeşler İktidarı Denemesi

Dr. Ramazan Kurtoğlu, Uluslarüstü Bir Sınıf: Finans Elitleri ve Prozac Kültürlü Kitleler Dünyasında Ekonomi

Fazıl Ahmed Burget, Afganistan'daki Siyasal Rekabetlerde Türk Kavimlerinin Yeri

Ersin Dedekoca, Arnavutluk'taki Son Seçimler ve Sonrasındaki Beklentiler

Zülküf Sarıtepe, Esrarengez Bir Osmanlı Aydını: Mevlanzade Rıfat Bey

Sabir Askeroğlu, Ahmet Turan Esen, Putin'in Azerbaycan ile Jeopolitik Pazarlığı

Hakan Boz, Taştaki Türklerin Kaşifi: Servet Somuncuoğlu

Dr. Ali Bilgin Varlık, Savaşın Gündüleyicileri ve Devlet Modelleri Üzerinden Suriye İç Savaşının Sonu